

# ספייד-דייט של זהב

"ספייד דייט" (SPEED-DATE). שיטת היכרות קצת יוצאת דופן אבל בהחלט יעילה וגם די משעשעת למען האמת. המפגש המיוחד הזה נערך בדיוור מוגן "בית בכפר" בכפר סבא, ביוזמת הנהלת הבית, אורגן בצורה מופתית, עם מלא הכוונה והידע המקצועי. כאן אספר על המפגש הזה מנקודת ראותו של משתתף מן המניין, על ההרגשה ועל התובנות המתלוות לחוויה הזו.

מאת: דוד בן-אשר  
צילום: מערכת



סביב שולחנות בספייד דייט

כל העולם, כל האנשים, כל הזמן, בכל מקום, עוסקים בהיכרויות ושידוכים וחיבור בין המינים. מציאת בן/בת זוג היא משאת נפשם של בני האדם באשר הם. דרכים ליצירת ההיכרויות, רבות ומגוונות ולעתים גם מאד יצירתיות ואף מפתיעות ומתוחכמות. הרי מוכר לנו מן הפולקלור היהודי אי שם בעיירות פולין ומזרח אירופה, דמותו של השדכן המיתולוגי אשר זיווג זיווגים בין בנות העיירה החסודות לבין אברכי הגבירים או עניי עמק, הכל לפי הייחוס והנתונים האישיים. וכך הדבר בעולמנו המודרני, עם כל אתרי ההיכרויות באינטרנט ובטלצ'ט למיניהם לרוב.

והנה נקלעתי גם אני, כותב כתבה זאת, לאירוע היכרות, שגם הוא מקובל במקומותינו, אם כי בניפצות קטנה יותר, בשיטת ה- "ספייד דייט" (SPEED-DATE). שיטת היכרות קצת יוצאת דופן אבל בהחלט יעילה וגם די משעשעת למען האמת. המפגש המיוחד הזה נערך בדיוור מוגן "בית בכפר" בכפר סבא, ביחמת הנהלת הבית, אורגן בצורה מופתית, עם מלא הכוונה והידע המקצועי.

## מהי שיטת ה- "ספייד-דייט"?

הרעיון הוא להפגיש מספר רב של גברים ונשים זה עם זה, ממש באופן סימולטני פרטני, בפרק זמן קצר, להיכרות שטחית ראשונית והתרשמות קצרה, לראות אם "ש בכלל על מה לדבר". האולם נערך לאירוע המכונן, ראשון מסוגו

שיותר, יותר טוב. ככל שיתרבו הסימונים V כך יגדלו הסיכויים למפגשי המשך וליצירת זיווגים עתידי אהבה ואושר.

**אז מה עשינו, על מה מדברים, איך מעבירים את 7 הדקות היקרות, איך מזהים את הפוטנציאל הזוגי בזמן המוגבל שלנו?**

"מסתבר שדווקא בגילאים המתקדמים, יש ויש על מה לדבר. כל אחד ואחת הוא אישיות ארוכת היסטוריה ורבת עניין. פגשתי בעניין רב את: מרים, נגי, שושנה ע', שירה, קלרה, בטי, שושנה י', אסתר א', שולמית. הגיל - בין 70 ל-80 בערך, גם 90. רוב הנשים, מבתי הדיוור המוגן של רשת "בית בכפר". ונושאי השיחות מגוונים. אחת המשתתפות עלתה לארץ מהולנד. או מה מתאים יותר אם לא עלייתה של הולנד לגמר המונדיאל? נושא שיחה אקטואלי ומלהיב. שותפה אחרת הייתה מורה רוב

בקשר". איריס מסבירה שאם בתום המפגש הזוגי, הגבר מעוניין ליצור קשר עם הפרטנרית שלו לשיחה, הוא יסמן V בעמודה של רוצה להישאר בקשר. כך תעשה גם הגברת, היא תסמן V ליד שמו של הגבר עמיתה לשיחה. אם אין עניין להישאר בקשר, מתבקשים המשתתפים לסמן X בעמודה של "לא מעוניין".

מן הסתם הסימונים הללו חסויים בפני בן/בת הזוג. וכך מתקיימים המפגשים הספידיים האלה למשך 7 דקות כל מפגש. עם השמע הגונג (הפעמון של איריס), קמים הגברים ועוברים לשולחן הבא, אל הגברת הבאה. הגברות קיבלו מן הסתם את הפרויולגיה להישאר במקומן כל הזמן ורק לקבל את הגבר הבא לשולחן כסבר פנים יפות ובדריכות מובנת לקראת המפגש המרטיט הבא.

איריס מבהירה שכל אחד/ת יכול/ה לסמן כמה וכמה V ובעצם, היא מבהירה, שכמה

לגיל הזהב, בטוב טעם. שולחנות עם פרחים ומפות חגיגיות, כיבוד כיד המלך עם סוגי מאפים ופירות העונה, ושחיה ושוקולדים וגבינות ערבות לחיך ויין כמובן אדום ולבן. בקיצור, אווירה רומנטית לעילא. והמנחה המיומנת, הפסיכולוגית איריס סלומון מארגנת את המשתתפים בצורה הנדרשת ומכריזה בזאת על תחילתם של הדייטים המהירים, אותם עלינו למצות עד תום. כל אחד/ת מקבל/ת לידי שני טפסים. כאחד אתה מבהיר את מצבך המשפחתי: אלמן/גרוש/רווק (שלא יסתגנו להם איזה הרפתקנים חדורי אמביציות עלומות). בדף השני רשומים שמות המשתתפים/ות - 9 במספר באירוע הנוכחי. הגברים מקבלים את רשימת הנשים, והנשים את רשימת הגברים. מול כל שם בטופס, שני טורים. טור אחד כותרתו: "מעוניין להישאר בקשר", טור שני: "לא מעוניין להישאר

מרוכזים במטרה וכל אחד לעניינו האישי".

### מה קורה עם זה, עם הדייטים האלה בשבת, בארץ?

"יש בזה פוטנציאל עצום, ביקוש רב לדייטים הללו, בעיקר נשים משתתפות. פונות אלי המון נשים, גם הרבה נשים פונות בשביל האמהות שלהן, משום מה גברים ממעטים במפגשים כאלה, מתוך חוסר מודעות לפוטנציאל הקיים. אני קוראת לגברים לצאת ממחבואם ולהצטרף אלינו, לטובתם, בינתיים רשומות ברקורד שלי עשרות חתונות, כל שבוע אני מוזמנת לחתונה, תוצאת המפגשים המהירים האלה, האם אין זה נהדר?!"

**עדי מינץ**, מנהלת פרויקטים במח' השיוק בבית בכפר, מסבירה משהו לשאלות:

"אירגנו את זה כי אם זה טוב לצעירים זה טוב גם למבוגרים. והרי אצלנו כולם צעירים וכולם רוצים לחוות ולטעום מהחיים. הזמנו גם אנשים מחוץ לדיור המוגן שלנו, (כמוך למשל) קודם כל למען אנשינו, וגם החיצוניים שירוויחו, למה לא? לשאלתך, היו שהתלהבו להגיע והיו שלא כל כך, אבל היה די קל להביא 9 נשים לאירוע הזה. גם גברים נענו להזמנה ברצון. המשתתפים קיבלו במה להיכרות חדשה ומשימה זו הושגה במלואה. גם היכרות נוצרו ואנו מסכמים את זה כהצלחה."

**והיו עוד ספיד דייטים כאלה ביחמתכם, לגיל הזהב?**  
"יתכן מאד שיהיו".

זהו. אז היה עוד ניסיון לתת מענה לדילמת שוק הפנויים פנויות, ואין נפקא מינה באיזה גיל מדובר, והנה גם בגיל הזהב מחפשים דרכי עקיפה של זמן ומשאבים, וקיצורי דרך אפקטיביים. במקום לחפש ולהיפגש פנישות סרק רבות ומתסכלות, תוצאה של בליינד דייטים למיניהם, או מפגשי אינטרנט שונים, עושים את ה"ספיד" הזה, מהירות מבורכת, ולכן גם היוזמה של "בית בכפר", יוזמה ראויה היא. היה מעניין. ■

לכל משתתף. זה כולל כל הגילאים גם גיל 90. היו גם אכזבות, נוצרו גם ידידות ממשיות. היו התקשרויות טלפוניות וזוג אחד בינתיים, הודה לי על החיבור ביניהם. אלה תוצאות טובות."

### האם 7 דקות זה זמן היכרות אופטימלי?

"זה מספיק, מספיקות גם 3 דקות. בעצם די ב-3 שניות לדעת אם יש סיכוי לקשר. בזמן כל כך קצר נקבע הסיכוי בשיטת האלימינציה, כלומר פסילה של סיכוי (זה בהיכט השלילי של הסיכוי)".



**האם היו כאן ציפיות ממשיות?**  
"המשתתפים ידעו שהם באים לחוויה, ועם זאת יש ציפייה למצוא חבר, ברמת חברות-ידידות כזו או אחרת. מחפשים תמיכה הדדית, בילוי משותף גם אם אין זוגיות ממשית במובן המקובל של זוגיות".

**זה היה פעם ראשונה של ספיד דייט לגיל הזהב, האם זה איזהו פיילוט?**

"זה לא פיילוט, אבל אכן זה היה אירוע ראשון מסוגו לגיל הזהב. אני מעבירה הנחיות כאלה הרבה מאד לגיל 50 ופחות מזה. זה מאד מצליח. זה גיל קריטי בו אנשים מאד לבר, ומחפשים זוגיות בכוח. לדעתי אני עושה עבודת קודש".

**באירוע הזה הייתה תקשורת (מלווה, עיתונות) האם זה מסייע על האנשים המשתתפים?**  
"פרסום לא מזיז להם. כולם

שקליק נוצר במבט ראשון ובהבזק חטוף אחד, אבל בכל זאת לא בכדי נתנה לנו איריס המנחה 7 דקות תמימות לבילוי המשותף הראשוני הזה. (ראה חוות דעתה המקצועית של איריס). מכל מקום המשתתפים/ות לקחו בחשבון את המגבלות האלה ועשו מאמץ מתמיד להוכיח התעניינות בלתי מסוייגת כפרטנר/ית היושב/ת מולו/ה. אני חושב גם שהצלחנו.

**איריס סלומון**, פסיכולוגית, תואר שני מאוני' בר אילן, מתמחה בזוגיות ומיניות. מנחה ספיד דייטים כבר 11 שנה,

שנותיה, אז תחומי ההוראה בישראל הם ודאי עניין חשוב לדיון והחלפת דעות. וכמובן העץ המשפחתי, הילדים, נכדים, נינים, והבעל שכמעט ברוב המקרים כבר איננו איתנו מספר שנים. ואחרת הייתה עקרת בית 60 שנה וזה ודאי עיסוק רעיוני לא מבוטל, ואחרת עובדת בנק בכירה ועוד אחת בוגרת קיבוץ (כמוני) וזה נושא שיחה עמוק ורווי נוסטלגיה. ומדי פעם גם נידבתי לבקשתן אינפורמציה עלי, הרי זוהי הכוונה העיקרית בסופו של דבר.

אם לומר את האמת, לא הייתה תחושה של לחץ, לפחות לפי התרשמותי. כנראה שהציפיות מראש לא היו גבוהות במיוחד. ניכר היה במשתתפים שהם, ובעיקר הן, דווקא נהנים מהחוויה וכמובן מכל הפיניק המורעף ע"י מארגני האירוע. ייתכן שנוכחותה של הטלוויזיה והעיתונות משרה גם היא איזו חגיגות לאווירה הכללית. ואכן ניתן לדבר כיסוי בערוץ 10, כאיזה אייטם יוצא דופן, שאכן היה כזה".

ובכל זאת יש כאן מידה מסויימת של אי שוויוניות. הרי שיטת הסרט הנע מכה בסופו של דבר את יכולת הריכוז ומידת הסבלנות הנדרשת לדייט באשר הוא. מדרך הטבע הוא שרמת העניין ותשומת הלב משתנה בשל הרצף והתחלופה, ויש גם עייפות פיזית מסויימת. 9 נשים (או גברים) ברצף אחד זה די מייגע וכך פוגע בסיכויי ההיכרות המעמיקה (חסית) שאפשר ליצור ברגעים הספורים הללו. אומרים



דוד ובטי במפגש ספיד דייט. האם 7 דקות זה זמן היכרות אופטימלי?